

HET MANNENKOOR DE BIE

De grondslag van wat later " Het Mannenkoor De Bie " zou worden werd 25 jaar geleden gelegd toen Jaak De Bie met een vijftal vrienden een eerste maal samenkwam, eigenlijk alleen maar met de bedoeling om een beetje gezellig samen te zijn en te zingen.

Gedurende ongeveer 5 jaar zongen zij met dezelfde zes mensen, elke week trouw repeterend en heel af en toe eens optredend onder de naam "Monneysjapiripa-sextet".

In het begin van de jaren zeventig kwamen steeds meer leden de groep vervoegen. Ook de ambities werden verlegd : er werd keihard gerepeteerd, meestal in functie van één of ander optreden en deze werden legio.

Aldus werd een uitgebreid repertoire uitgebouwd dat hoofzakelijk bestaat uit religieuze liederen, klassiek - romantische liederen van o.a. Mozart, Beethoven, Schubert, Abt en vooral - hun " specialiteit " - volksliederen uit alle landen. Dit leidde tot een aantal hoogtepunten : een promotie naar de eerste afdeling in het provinciaal zangtornooi van Brabant, een TV-optreden in een documentaire over de componist Wambach, de opname van een LP, een concert in de katedraal van Eupen naar aanleiding van de Koningsfeesten in september 1990.

Deze avond geven zij voor het eerst een concert in eigen gemeente.

DE DIRIGENT JAAK DE BIE

Jaak De Bie werd op 9 maart 1936 geboren in Baardegem. Al zeer jong kreeg hij privé-pianolessen van een kunstminnende non : zuster Marguerite-Marie. Als hij 7 jaar is, werd hij organist in zijn parochiekerk. Later volgde hij nog orgellessen in Affligem en Dendermonde en studeerde hij aan de muziekkademie in Asse waar hij de regeringsmedaille behaalde voor zang en een eerste prijs in muziekgeschiedenis en harmonie. Sederdt de oprichting van " het Mannenkoor De Bie " is hij er dirigent van en in 1985 werd hij ook dirigent van het vrouwenkoor "Javo " .

DANKWOORD

- het bestuur en de koorleden danken
- de Eerwaarde Zusters van de H. Vincentius
 - de firma's
 - Brouwerij De Smeed
 - Dafec
 - De Kobra
 - Drukkerij De Ridder
 - Generale Bank
 - Garage Philips
 - Garage Van Acoleyen
 - onze echtgenoten o.a. voor het feit dat ze duizend driehonderd vrijdag-avonden wilden alleen zijn



14 december 1990

PROGRAMMA

zilveren

JUBILEUMCONCERT

a-capella kooroptreden



mannenkoor de bie