

Bundeslied - Carl Friedrich Zelter
Bewerking : Jaak De Bie

Hart in blijheid
Zingt het samenzijn
Vrijheid, eenheid
Laat het steeds zo zijn

Mijn hartelijk lief - Clemens non papa

Wees nabij
Geliefde mijn
Ver of dichtbij
Ik wil de uwe zijn

Ständchen - Anton Bruckner

De gouden draden
Van de maan
De stille gewaden
Zij kleden mij aan

Dessen Fahne Donnerstürme wallte - Franz Schubert

Bliksem slaat het voorjaar stuk
Donder rolt voorbij
Weg het bloesemgeluk
Maar eens komt de mei

Jesu dulcis -

De Heer zal ons bevrijden
Hij neemt ons leven aan
Voor nu en alle tijden
Dat we verloren gaan

Schäfers Sonntagslied - Konradin Kreutzer

De hemel daagt
In 't morgengloren
Alleluja, Gij draagt
Ons naar de engelenkoren

Die winter is verganhen - **Oud-Nederlands**
Bewerking : Emmanuel Geeurikx

De geur van bloemen zweeft
De meimaand tegemoet
Het nachtegalenlied leeft
In elke avondgroet

Der Mai tritt ein mit Freuden - **Volkslied uit Niederrhein**

De rozen groeten
Dag na dag mijn morgen
Geurig zoete
Weelde in jou geborgen

Chevaliers de la table ronde - **Oud frans drinklied**
Bewerking : Emmanuel Geeurikx

Hef het glas en zing
De wijn is goed
Neem het glas en drink
Het leven is zo zoet

Im schönsten Wiesengrunde - **Volkslied**
Bewerking : Klaus Mader

Herinnering
Keer op keer
Ik zing
Zo komt de weemoed weer

Gebet im Gebirge - **Heinrich Poos**

Maria leidt
Ons in het paradijs
Uw heerlijkheid
Van sneeuw en ijs

Abendfrieden - **Franz Schubert**

Het lied van linden
In het avondrood
Kan ik hem vinden
De nacht die stilte bood

Bacchus - Franz Schubert

God der Goden
Geef wijn in overvloed
Drinken is geboden
U bezingen doet ons goed

Der Geistertanz - Franz Schubert

Dromen doe ik, zweven
Uren jagen voort
Angst vergaat in beven
Open is de knekelhuispoort

Still ruht dein Herz - J. Koehler

Bewerking : Jaak De Bie

Ik pluk de stilte
Uit mijn hart
Stil zijn jaagt de kilte
Nu is de rust gebaard

Wohl auf, die Jagd geht frish und gut - Hans Langerhand

Hussa, heissa, trara
Verre hoornklanken
Komt de echo na
Hussassa trara

Abendruhe - Wolfgang Amadeus Mozart

Hoe stil ligt de avond
Te dromen en wacht
Mijn luisteren is lavend
Nu komt de nacht

Bisnummer :

Close thine eyes - Mary Plumstead